

**De HEERE heeft gegeven
en de HEERE heeft genomen;
de Naam van de HEERE zij geloofd!**

Job 1:21b



Lieve familie en vrienden,

Rouw bij Licht!

Tijdens onze zomervakantie werden we opgeschrikt door het plotselinge sterven van onze vriend en broer Thomas. In eerdere nieuwsbrieven hebben wij geschreven hoe blij we waren met de versterking van ons team door Thomas en Clarine uit Breda. We hebben hem terug moeten geven aan God; hij was een muzikant tijdens onze samenkomsten en een strijder in gebed voor Breda.

Het heeft er flink ingehakt bij ons als team en bij de mensen van Licht!. Tijdens een zeer getuigende begrafenis hebben we niet getreurd als mensen zonder hoop, Jezus is het onderpand van de opstanding uit de dood. We zullen Thomas vaak missen, een lege plek.

Versterking voor Licht!

Dankbaar zijn we voor een stel uit de Betuwe dat al vanaf het begin bij Licht! betrokken is geweest. Zij hopen ons tijdens onze samenkomsten te gaan versterken en staan open voor de leiding van God voor de toekomst. Zij hebben ook deze keer weer geholpen tijdens de Lichtweek in de eerste week van de zomervakantie.

We kijken terug op een goede week waarin er veel gedeeld kon worden vanuit de Bijbel! Het is fijn om gedurende zo'n week intensief bezig te zijn in de wijk. Een tienermeisje dat vroeger als kind naar de Lichtweek en clubs kwam, heeft nu meegeholpen! De afsluitende BBQ blijft een mooie gelegenheid om te vertellen wat de kinderen geleerd hebben en om de wijkbewoners (beter) te leren kennen. Het was voor ons de laatste Lichtweek, dat maakt het ook wel weer vreemd!

Het komende half jaar richten we ons er met Licht! op om samen gemeenschap van Christus te zijn, te dienen in onze eigen buurt. Biddend kijken we of er invulling voor de vacature en/of versterking komt.

Afgelopen maand zijn we verrast en bemoedigd door het gegeven dat Judah's juf vroeger in Italië heeft gewoond en vloeiend Italiaans spreekt en schrijft. Zoiets bijzonders hadden we zelf niet kunnen bedenken. Wij ervaren dit als een heel groot geschenk van God en we zijn benieuwd wat dit ons én haar zal brengen.

We gaan door met het afspreken met vrienden in Breda, het Bijbel lezen met hen en het getuigen over onze grote Koning: Jezus Christus! De enige Weg, de enige Waarheid, het enige Leven.

Dank en bid voor Licht!, het team, de mensen, onze vrienden, het Bijbel lezen, contacten op school, onze wijk en de stad Breda!

Italië

Vertrouw op de HEERE met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken. (Spreuken 3:5 en 6)

In de zomervakantie bezochten we een Nederlands gezin dat uitgezonden is via Jeugd met een Opdracht in Arco. Zij wonen nu ruim een jaar in het gebied dat wij in het voorjaar ook biddend overwogen hebben. Toen wisten wij nog niet van hen. Bemoedigend dat daar ook Lichtdragers zijn! Ondoorgroendelijk hoe Gods wegen gaan.



Toen Thomas (midden) nog bij ons was, hebben we als team een rondvaart gehad door de singel van Breda

nieuwsbrief

European Christian Mission
oktober 2019 - nr. 7

JACOB & van den BOGERD NAAR ITALIË

Ondertussen staan de voorbereidingen voor Italië in gebed, gedachten en daad niet stil. Nu we begin deze maand in Verona zijn geweest om naar een huis te zoeken, begint het steeds meer vorm te krijgen. De aankoop van een huis in Italië is ingewikkeld en duurt lang. We doen dit met behulp van een Nederlandse makelaar die gespecialiseerd is in de aankoop van huizen in Italië. Deze maand hopen we een bod uit te brengen op een huis dat voldoet aan een aantal voorwaarden: Het huis moet in een omgeving staan die in contact staat met de stad. Het moet groot genoeg zijn om er een vakantie-appartement in te realiseren en het huis moet betaalbaar zijn.

De huizen in de binnenstad zijn net als in Nederlandse steden enorm duur, maar ver van de stad wonen leek ons ook niet erg handig in verband met het contact met Italianen. Dat is juist het doel van deze roeping! Verder willen we in Italië, zoals we dat in Nederland ook altijd hebben gedaan, voor een gedeelte in ons eigen levensonderhoud blijven voorzien. In Italië is dit goed mogelijk door verhuur van een vakantie-appartement. Door het verhuren van een vakantie appartement kunnen we zelf in een gedeelte van de inkomsten voorzien. Dit kost in verhouding weinig tijd. Die tijd kunnen we dus inzetten voor de missie. Wanneer je een betaalbaar huis wil, kom je uit bij een huis dat opgeknapt moet worden. Hier zijn we in Breda gelukkig ook al aan gewend. We hopen de eerste 1 à 2 jaar klussen te combineren met taal- en cultuurstudie.



Kinderclub tijdens de Lichtweek op het grasveld midden in de wijk



Bemoedigende ontmoeting met toekomstig ECM teamlid in Italië



de historische stad van Verona verkennen



Tijdens de huisenjacht bij de rivier de Adige

Dank en bid voor overgave en vertrouwen bij elke stap die we zetten. Bid voor rust, energie en goede verdeling van prioriteiten tijdens dit grote proces van het loslaten van Breda en het voorbereiden op onze emigratie naar Italië. Bid voor onze taalstudie en onze lerares die nu soms op de brunch komt. We verlangen ernaar dat hier op aarde Gods wil wordt gedaan, net zoals Zijn wil in de hemel wordt gedaan.

We zijn God dankbaar zijn voor de afgelopen tijd in Breda en willen mét Hem vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Daarom willen we jullie uitnodigen om samen met ons Hem te aanbidden en na te denken over onze stap naar Italië. We ontmoeten jullie graag op één van de volgende data!

-  Zaltbommel – 5 oktober
Pand 9, van Heemstraweg west 9
 -  Veenendaal – 26 oktober
"Onder Ons", Fluitierstraat 26
 -  Dordrecht – 9 november
Lange Breestraat 24-26
- Inloop 15:15, start 15:30- 16:45 

In verband met de organisatie zouden we het graag willen weten of we jullie gaan ontmoeten! Oppas / crèche is aanwezig. Opgeven kan via: ftt.jacob.janneke@gmail.com

We komen ook graag jullie kant op indien daar ruimte en mogelijkheid is in jullie eigen gemeente!

*Jacob & Janneke,
Judah en Jezra*

Van het TFT: ECM StepRace!

Zoals jullie weten zijn Jacob en Janneke volop aan het voorbereiden op de uitzending naar Italië in 2020. Als TFT zitten wij ook niet stil. Met wel twee man, Otto en Lennard, gaan we op **12 oktober a.s.** meedoen aan de **ECM StepRace** om zo een mooi geldbedrag voor Jacob en Janneke op te halen. Als thuisfrontteam weten wij dat dit nodig is én niet voor niets zal zijn. Het geld kan goed gebruikt worden voor de aanstaande emigratie, inburgering en het levensonderhoud in Italië.

Via onderstaande linkjes kunnen jullie ons sponsoren en zodoende Jacob en Janneke bemoedigen om door te gaan met het volgen van Gods roeping voor hun leven.

www.ecmnederland.nl/stepper-lennard-de-vos
www.ecmnederland.nl/stepper-otto-heijboer



Hebt u vragen of een bemoediging, mail dan gerust naar:
thebogerdfamily@gmail.com

Mail voor praktische en financiële vragen en informatie naar :
ftt.jacob.janneke@gmail.com

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Familie Bogerd is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hun steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of op: IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds Bogerd"

ECM-Nederland - Maağdenburgstraat 18
7421 ZC - Deventer -Nederland
0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

ANBI

ecm
Europees Christelijk
Missionair

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement



• Giro d'Italia

■ ■ Aanbidding ■ ■ Getuigenis ■ ■ Informatie ■ ■ Ontmoeting ■ ■



Zaltbommel – 5 oktober
Pand 9, van Heemstraweg west 9



Veenendaal – 26 oktober
'Onder Ons', Fluiterstraat 26



Dordrecht – 9 november
Lange Breestraat 24-26

● Inloop 15:15, start 15:30- 16:45



Kinderoppas nodig?

Opgeven via tft.jacob.janneke@gmail.com

Alleen in Zaltbommel parkeergelegenheid rondom gebouw.

Financiële toezegging - ondersteuning voor zendingswerk fam Bogerd

European Christian Mission Nederland
Postbus 861, 7400 AW, Deventer
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000



Ondergetekende * Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)
* Maakt zelf over

Het bedrag van: * €5,00 * €10,00 * €15,00 * €25,00 * anders: €.....

Bestemd voor: ondersteuning voor zendingswerk fam Bogerd

Frequentie: * maand * kwartaal * half jaar * jaar * eenmalig
* Aankruisen wat van toepassing is

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Land: _____ E-mail: _____

IBAN:

Telefoon: _____

Datum ondertekening ____ - ____ - 20____

Handtekening: _____

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar): ____ - ____ - 20____

opsturen naar ECM Nederland - Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC Deventer

Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan **European Christian Mission Nederland** om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machtiging worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door contact op te nemen met ECM.