

“In de meivakantie van 2020 hopen we naar een volgend zendingsgebied te verhuizen...”



Lieve familie en vrienden,

We hebben jullie belangrijk nieuws te vertellen over een volgende stap in ons leven en onze bediening. In de meivakantie van 2020 hopen we naar een volgend zendingsgebied te verhuizen. Waarheen, waarom en hoe verder met 'Licht! Breda' lees je hieronder.

Toen we zeven jaar geleden met het verlangen voor kerkplanting in Breda gingen wonen, en onze visie voor Breda gaandeweg duidelijker werd, zagen we onze rol als pioniers tot 2020. Doordat we tijdens zomervakanties Italië konden bezoeken en er konden preken, zijn we steeds meer gaan zien van de grote geestelijke nood in dit land, en tegelijk de enorme kansen voor het delen van het Evangelie. We merkten ook dat de protestante kerken in Italië vaak klein en kwetsbaar zijn en daardoor soms vasthouden aan oude tradities die het overbrengen van het Evangelie belemmeren. Dat terwijl Italianen God vaak nog niet vaarwel hebben gezegd, maar juist zoeken naar echtheid en waarheid. Het verlangen om voor deze mensen een instrument te zijn in Gods hand, doet ons hart sneller kloppen.

In 2016 hebben we Italië al eens genoemd als een eventuele volgende stap. Toch leek het een jaar geleden nog onwaarschijnlijk om concreet over deze vervolgstap na te denken, midden in de 'modder van Breda', genietend van ons werk, verlangend naar het zichtbaarder worden van Gods koninkrijk in onze wijk en stad. Toch bracht het een proces op gang, dat het afgelopen jaar meer vorm heeft gekregen door gebed, gesprekken en bezoeken aan Italië. Ons verlangen is gegroeid om in het postkatholieke en tegelijk cultureel zeer religieuze Italië onze roeping voor gemeentestichtend werk verder gestalte te geven. We willen mensen die zoeken naar een nieuwe invulling van religie bekendmaken met het Evangelie.

In de voorjaarsvakantie bezochten we opnieuw het ECM-team in Noord-Italië en ervaren we op verschillende manieren de stem van God richting Italië. Na gesprekken met verschillende vrienden, mentors en leiders hebben we de knoop doorgehakt: in april (meivakantie) 2020

hopen wij in de Italiaanse stad Verona te gaan wonen.

We hebben ons proces enige tijd geleden al gedeeld met ons team in Breda en met elkaar besloten dat we in de loop van 2019 onze taken als kartrekkers van Licht! overdragen. We zijn dankbaar dat Licht! in de betrouwbare, zorgzame en toegewijde handen van het team achterblijft en dat zij zullen doorgaan met het leidinggeven en bouwen aan Licht!

Hoe komen we tot dit ingrijpende besluit? We beseffen dat het een grote stap is. Waarom denken wij dat dit Gods weg is?

1. Roeping

'Ik stel er een eer in om het Evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was. (...) Zij aan wie niets over Hem verkondigd was, zullen het zien en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen' (vrij naar Romeinen 15:20-21/Jesaja 52:15).

Door deze teksten hebben we ons opnieuw geroepen gevoeld tot evangelisatiewerk. De taak van voorganger komt niet overeen met onze roeping en gaven. Hoewel er nog veel te pionieren valt bij Licht! en in Breda, zijn de eerste stenen gelegd.

2. Omstandigheden

Nu Judah en Jezra nog jong zijn (en wij ook ☺) is het niet verstandig om buitenlandse zending (een levenslang verlangen van ons beiden) uit te stellen.

3. Nood en kansen

Waar in Zuid- en Midden-Italië nog opwekkingen hebben plaatsgevonden, is Noord-Italië achtergebleven (0,1 procent van de bevolking is protestants christen). De reformatie heeft dit deel van Italië niet bereikt. Integendeel, de Rooms-Katholieke Kerk heeft veel invloed op het dagelijkse leven en de Italiaanse cultuur. Toch gaan weinig mensen nog regelmatig naar de kerk, op gelegenheden als kerst, een doop of een huwelijk na. Veel Italianen hebben nog nooit het Evangelie goed horen uitleggen. Zij zoeken in een scala aan religieuze opvattingen naar de waarheid. Wij zien dit als een opening en kans om te vertellen van Jezus, die de éne Waarheid is.



Uitzicht Verona

Zoals eerder genoemd, zijn de protestantse kerken in Italië vaak klein, zwak en onstabiel, waardoor gedegen en langdurige evangelisatie moeilijk van de grond komt en er relatief weinig zendelingen naar Noord-Italië komen. Ook hebben we in gesprekken met verschillende Italiaanse christenen een verlangen naar (en gebrek aan) Bijbels discipelschap gehoord. Schrijnend, juist omdat we zelf de noodzaak en zegen van goed onderwijs en geestelijke begeleiding hebben ervaren en nog steeds als onmisbaar ervaren.

4. Advies

In elke fase van ons proces hebben we verschillende raadgevers en vrienden meegenomen en hun advies ter harte genomen. Door hun gebeden en bevestigende advies voelen wij ons gesteund. We zijn dankbaar voor alle eerlijke, ontvullende en moeilijke vragen die gesteld zijn.

5. Proces

'Waarom naar Italië terwijl er in Nederland ook zo veel nood is?' Die vraag was één van de worstelingen die ons proces gekend heeft. Of hier een duidelijk antwoord op te geven is, weten we niet. Wel weten we dat de wegen, gedachten en plannen van onze God hoger zijn dan de onze. Hoewel de nieuwe stap naar Italië ons motiveert en enthousiast maakt, is alles wat hierbij komt kijken veel en best zwaar. Ook het

loslaten van Licht! is iets wat we stukje bij beetje mogen leren aan de Vaderhand.

Hoe zien we de komende jaren voor ons?

We hebben een verlangen om Italianen bekend te maken met de Bijbelse waarheid van genade en vergeving door Jezus Christus en het perspectief van een leven dicht bij Hem, tot eer van God. We kunnen dit onmogelijk alleen. Daarom zullen we vooral de eerste jaren intensief betrokken zijn bij de evangelisch-gereformeerde kerk te Trento (gesticht door ECM). Ook hebben we het ECM-team tamelijk dichtbij wonen. We zijn dankbaar voor deze geestelijke familie om ons heen.

Als we in Verona wonen, hopen we contact te zoeken met lokale christenen en groepen. Het is ons verlangen dat er een gemeente ontstaat waar de Bijbel centraal staat en waar mensen het Evangelie gaan geloven en een toegewijde discipel zullen worden. Zie voor meer informatie over Verona, onze visie en de praktische invulling hiervan onze kennismakingsflyer.

Voor we met onze missie kunnen beginnen, staat er nog een hoop op stapel. We zijn inmiddels een aantal weken bezig met taalstudie, maar tot de zomervakantie richten we ons nog vooral op Breda. Na de zomervakantie zullen we nog zo veel mogelijk

meehelpen en meelevens, naast de intensivering van de taalstudie en alle voorbereidingen op onze uiteindelijke uitzending in D.V. april 2020.

We hopen dat u hetzelfde verlangen ervaart voor 'dit volk dat in duisternis wandelt' en dat u zich deel voelt van ons werk en u zich wilt inzetten voor de verspreiding van het goede nieuws in Italië.

Bid u mee voor ons als gezin? Het is een enorme verandering en emigratie brengt veel praktische en financiële organisatie met zich mee. Ook merken we dat we geestelijk erg afhankelijk zijn van uw gebed om bescherming en energie.

Bid ook voor onze kinderen, dat wij hen op een goede manier mogen begeleiden en dat dit proces hen dichter bij God mag brengen.

We hopen u in onze volgende nieuwsbrieven op de hoogte te houden.

*Jacob & Janneke,
Judah en Jezra*

Hebt u vragen of een bemoediging,
mail dan gerust naar:
thebogerdfamily@gmail.com

Mail voor praktische en financiële
vragen en informatie naar :
tft.jacob.janneke@gmail.com



Nieuwe fase

ECM Nederland is dankbaar voor de visie voor missie in Italië die zich bij Jacob en Janneke heeft ontwikkeld. Italië is een land waar ECM al vele jaren actief is. In samenspraak met de zendingswerkers ter plaatse en onze connecties is de keuze op een bediening in de grote (en mooie) stad Verona gevallen.

We zijn blij dat de pioniersgeest en de passie van Jacob en Janneke, gekoppeld aan hun ervaring met Licht! in Breda, nu mag uitwaaiëren om vrucht te dragen in Noord-Italië. Het is daarbij goed om te weten dat de toekomst van Licht! na hun vertrek in goede handen is.

Wij zien uit naar deze nieuwe fase in de bediening van Jacob en Janneke, nu over de Nederlandse grens heen!

Hans Kuijpers
directeur ECM Nederland

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Familie Bogerd is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hun steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of op: IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds Bogerd"

ECM-Nederland - Maaßenburgstraat 18
7421 ZC - Deventer - Nederland
0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

ANBI

ecm
Europees Christelijk
Missionair

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement



Even voorstellen

Wij zijn Jacob en Janneke van den Bogerd en samen met onze zoons Judah en Jezra wonen wij in Breda. Vanaf ons huwelijk in februari 2012 hebben we ons in samenwerking met een team ingezet voor gemeentestichting in Breda, waaruit Licht! is ontstaan. Licht! is een kleinschalige, interculturele gemeenschap. Na ons vertrek zal het team verdergaan met het leidinggeven en bouwen aan Licht!

Ons verlangen is gegroeid om onze roeping voor gemeentestichting voort te zetten in het postkatholieke Italië. Italianen zijn zeer religieus (hoewel de meesten de kerk alleen nog bezoeken voor gelegenheden als kerst of een doop) en staan tegelijkertijd open voor nieuwe spirituele zingeving. We zien een enorme kans om het Evangelie te delen met dit zoekende Italië. Doordat de weinige kerken die er zijn vaak gevangen zitten in hun tradities, klinkt het Evangelie niet helder, waardoor het niet doordringt in de samenleving. We kijken ernaar uit om vanaf de meivakantie van 2020 in de Noord-Italiaanse stad Verona te gaan wonen.

Onze missie

Wij verlangen ernaar om in het postkatholieke en tegelijk cultureel zeer religieuze Italië onze roeping voor gemeentestichtend werk verder gestalte te geven. We willen mensen die zoeken naar een nieuwe invulling van religie bekendmaken met het Evangelie. Door te wonen in Verona hopen we relaties op te bouwen met de mensen in ons alledaagse leven; ouders van klasgenoten van onze zontjes, burens, mensen in onze wijk, mensen die we tegenkomen tijdens bijvoorbeeld het sporten.

Onze ervaring is dat er in ongedwongen contacten en vriendschappen veel openingen ontstaan voor het Evangelie.

Ons verlangen is dat er een Italiaanstalige, christelijke, interculturele gemeenschap in Verona ontstaat. Daarbij willen we zo veel mogelijk samenwerken met christenen die al in Verona wonen. We willen samen bouwen aan een toegankelijke gemeenschap waarvan Bijbels onderwijs, (intercultureel) familie-zijn en discipelschap belangrijke kenmerken zijn.



Verona

- Bijna 300.000 inwoners.
- Tweede grootste stad van de provincie Veneto.
- 0,1 procent protestantse christen.
- Meer dan 90 procent heeft nog nooit het Evangelie gehoord.
- 30.000 studenten.
- 14 procent migranten.



Plannen en verlangens

We willen...

- ... ons in het eerste jaar richten op een taal- en cultuurstudie, om het Italiaans te beheersen, de cultuur beter te begrijpen en goed te integreren;
- ... de eerste jaren meeleven met de evangelisch-gereformeerde kerk in Trento, als geestelijke thuisbasis voor ons als gezin;
- ... ons verder oriënteren op de stad en contacten leggen met lokale christenen en bestaande christelijke groepen en kerken;
- ... contact maken met en een open huis zijn voor de mensen uit onze wijk, onze stad en ons dagelijks leven;
- ... dienend aanwezig zijn door gebed, praktische hulp, etc;
- ... door woord en daad het Evangelie van Jezus bekendmaken;
- ... activiteiten ontwikkelen en uitvoeren waarbij het Evangelie doorgegeven wordt;
- ... ons oriënteren op gemeentestichting;
- ... onze ervaring met intercultureel gemeente-zijn en discipelschap delen met andere christenen en kerken;
- ... ons oriënteren op bestaande discipelschapstrainingen en die verder ontwikkelen.



Ook deel worden van deze missie? Je kunt dat mogelijk maken door hen te ondersteunen:

www.ecmnl.nl/bogerd

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons.

Familie Bogerd is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hun steunen door een gift over te maken via

www.ecm nederland.nl/geven of op:
IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v.
Stichting ECM-Nederland, Deventer
o.v.v. "fonds Bogerd"

ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18
7421 ZC - Deventer -Nederland
0570-637537

ecm nederland@ecmi.org
www.ecm nederland.nl



ecm

Europa tot Leven brengen