

“We vertellen de mensen niet dat wij belangrijk. Nee, we vertellen hun dat Jezus Christus de Heer is. Wijzelf zijn alleen maar dienaren want dat wil Jezus. Want de God die heeft gezegd dat er licht moest gaan schijnen in het donker, heeft het licht in ons hart laten schijnen: we zagen dat in Jezus Christus de macht en de majesteit van God te zien is.”
2 korinthiers 4v5-6 BB



Beste familie, vriend/vriendin, belangstellende,

Camperreis

De reis met de camper naar Spanje was enerzijds een heerlijke ervaring, anderzijds was het deze keer heel anders vergeleken met vorig jaar: er is de gezelligheid van hele dagen bij elkaar zijn, maar deze zomer werd het halverwege Spanje ook enorm warm. De temperaturen liepen op tot 45 graden (!) en het vinden van schaduwplekken werd steeds lastiger naarmate we zuidelijker kwamen. Koken en leven in een camper met zulke hoge temperaturen was best wel pittig. We gaven ons maar over aan die warmte, probeerden het ritme te verschuiven en wanneer het té warm was, gewoon weinig te doen tot aan de avond, wanneer het iets koeler werd..

Ontmoetingen, door Hem geleid

We zouden drie steden - Cordoba, Sevilla en Malaga- bezoeken, omdat we dachten dat we ergens in Andalusië ‘moesten zijn’. In Malaga werden we onthaald door ECM-zendingen bij wie we een week mochten verblijven in een appartement in hun huis. Wat was dat een zegen: een zwembad in de tuin voor de kinderen en een redelijk koele plek om 's nachts te slapen. In die week kregen we contacten met verschillende zendingen, allemaal werkzaam in het gebied Malaga en omgeving. Wat hebben we vaak ons verhaal gedaan!

Eén zendinge voegde ons toe aan de groepsapp. Vijf minuten later kregen we een reactie van een persoon die ons graag wilde ontmoeten. Hij was zó enthousiast. Hij zou een week later naar Nederland vertrekken, maar wilde ons toch nog graag ontmoeten. We raakten met elkaar aan de praat over

onze visie: het uitbreiden van christelijke geloofsgemeenschappen, het bouwen aan relaties met Spanjaarden, zodat zij in aanraking komen met het Evangelie en met de liefde van Jezus. Dit zendelingengezin had al meer dan veertien jaar ervaring in Sevilla en Malaga. We ‘verstonden’ elkaar; ook al kenden we elkaar pas kort, we begrepen elkaar en voelden ons in en door Zijn liefde verbonden. Het was erg bemoedigend om hen te ontmoeten en we zijn Hem hier dankbaar voor. Zij brachten ons vervolgens in contact met mensen in Sevilla. Een volgende ontmoeting stond ons te wachten, niet vooraf gepland maar wel geleid!

Sevilla

Een nieuwe ‘blind date’ volgde. Ditmaal met twee gezinnen uit Sevilla. We ontmoetten elkaar in een park in de stad. Met handen en voeten, deels in ons beste Spaans en zij deels in hun beste Engels, wisselden we uit wie wij zijn en wat onze visie voor Spanje is. *“Het is zo nodig,”* vertelden ze ons. *“Zo veel mensen zoeken, maar weten niet dat er een Verlosser is die op hen wacht. Veel mensen vinden het niet, dáár waar ze zoeken.”* Iemand merkte op dat *“wanneer je het in je hoofd haalt om in de maanden juli en augustus naar Sevilla te komen, omdat je denkt dat God je daar roept, het wel van God moét zijn. Anders doe je dat niet!”*

In de zomer trekken veel mensen juist weg uit Sevilla naar de kust óf sluiten zich op in hun huizen, omdat het simpelweg zo verschrikkelijk heet is. En ja, we geloven dat God ons roept om ons in te zetten voor Zijn Koninkrijk.

Meerdere ontmoetingen volgden en we begonnen elkaar beter te leren kennen. We hadden goede gesprekken over thema's en vraagstukken die ons allemaal raken: waarom lijken er nog maar zo weinigen echt begaan te zijn met de mensen die Jezus niet kennen? Hoe bereik je de mensen, die de kerk niet meer in willen gaan, wél? Hoe geef je mensen weer perspectief en deel je van de Hoop die er is, óók of misschien zelfs wel juist in deze crisis?

Mentors gezocht en gevonden!

We hebben tijdens onze reis van vorig jaar kennis gemaakt met een echtpaar dat al dertig jaar in het gebied de Extremadura werkt. Met hen hebben we ook deze keer weer onze ervaringen uitgewisseld. Tevens is besproken of ze ervoor openstaan om ons in Spanje te gaan coachen. Omdat ze al zo



Spanje is prachtig!

Spanje verlangt

voorbeelden van echte liefde

De liefde die we alleen kunnen ontvangen en uitdelen wanneer die uit God is.
"Laten we elkaar liefhebben, want de liefde is uit God en ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God."
1 Johannes 4:7



Een gezin in de buurt van Sevilla met wie we mochten bidden voor hun situatie!



De picknick in Sevilla



Ontmoeting met Spaanse familie in Sevilla



investeren in relaties



Dagje Cordoba met ECM zendingen

ThuisFrontTeam (TFT)

Aan het einde van deze nieuwsbrief ook nog een kort stukje van het ThuisFrontTeam. Onze TFT-missie verwoorden wij als volgt: **"Als TFT willen we in gebed achter de familie Knol staan, daarbij praktisch ondersteunend zijn in het uitvoeren van hun missie, om zo samen Jezus' liefde uit te delen."**

Volgende maand zult u een aparte nieuwsbrief ontvangen, waarin wij ons uitgebreider zullen voorstellen. Henk en Hanneke gaan, maar ze hoeven dit niet alleen te doen. Samen met Jezus, verbonden met 'broers en zussen' in Spanje en Nederland, willen we Jezus' liefde uitdelen en het Goede Nieuws vertellen.

Heeft u al een vraag, dan kunt u ons ook nu al bereiken via onderstaand e-mailadres:

fft.thetravelingseven@gmail.com

Esther Knol, Mariska de Winkel, Jeroen Liefers, Nargis Nijhof, Ronald Kuyper en Eline v.d. Bijl.

lang zendingswerk doen in Spanje, is veel voor hen al bekend. Ze willen dit gaan doen en daar zijn we heel blij mee! Ook hebben we contact gehad met het lokale Spaanse bestuur van ECM en onze bevindingen met hen gedeeld.

Huisvesting en vertrekmaand

We hebben tijdens deze reis in Spanje bevestigingen en antwoorden gekregen, door contacten en situaties heen. We hebben ook huizen bekeken, maar op dit moment denken we dat we beter kunnen gaan huren in Spanje, in de buurt van Sevilla.



Met Peter en Kate, het echtpaar dat bereid is om ons te mentoren

Wil je bidden:

- de verkoop van het huis in Zutphen
- het vinden van een huurhuis in Sevilla
- leiding en rust in alle regelzaken deze komende maanden en in het proces van loslaten voor ieder gezinslid, maar ook voor de familie eromheen

We bereiden ons in Nederland voor om in januari te kunnen vertrekken. De komende tijd gaan we ons huis klaarmaken voor verkoop en onderzoeken hoe we de scholing gaan organiseren voor ieder kind.

God is in control in ons leven en als we in deze fase van ons leven in Spanje als christenen mogen uitdelen van wie Hij is, dan nemen we die kans dankbaar aan! Juist in een land waar de mensen zo geraakt worden door de coronacrisis en op zoek zijn naar hoop...

Het is een goed moment om te gaan denken wij!

Groet van ons zessen!

Henk, Hanneke,
Aliza, Senna,
Yaella en Célia

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Familie Knol is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hun steunen door een gift over te maken via www.ecmderland.nl/iksteunknol of via IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds Knol" ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 7421 ZC - Deventer - Nederland 0570-637537

ecmderland@ecmi.org
www.ecmderland.nl

ANBI

ecm
Europa - Het Leven brengen

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmderland.nl/privacy-statement