



'Proef! en zie dat de Heere goed is!'

Psalm 34: 9



Hallo lieve mensen,

Hoop!

Elke maand organiseren we een laagdrempelige viering in de Ontmoetingswinkel van het Leger des Heils. Een mooi moment om samen in gesprek te zijn en de Bijbel te lezen. Met Pasen spraken we over onze gebrokenheid. Aan tafel werd veel gedeeld over verbroken relaties, verslavingen, zorgen over het klimaat en milieu, etc. Ook hadden we het over hoop. Eén dame die recent was aangesloten gaf aan dat ze door Proef! weer een beetje hoop begon te krijgen: voor haarzelf en voor anderen die ook op zoek zijn naar verbondenheid. Wat fijn dat Proef! voor deze vrouw een community mag zijn.

"Als er een God is moet hij mij wel haten"

Ruim een jaar geleden kwam Frederik op straat in gesprek met een vrouw. Ze spraken over de buurt, wat ze ervan vond, en Frederik vertelde haar iets over Proef!. Ze nam een visitekaartje aan en ze namen afscheid. Een paar maanden later, toen we met Proef! bezig waren om geveltuintjes aan te leggen en daar op social media wat over gedeeld hadden, kregen we een bericht van haar. Zij zou ook graag wat meer groen bij haar huis willen; of we daarbij konden helpen? Frederik sprak met haar af om de tuin te bekijken, en ging een stuk met haar wandelen. Ze vertelde een grote angst te hebben voor mensen, om contact te leggen en vooral om in een ruimte te komen met meerdere mensen. In de maanden erna ging Frederik nog een aantal keer met haar wandelen. Langzaam liet ze steeds meer zien van de gebrokenheid waaronder ze gebukt ging.

We planden een moment om, met een groepje mannen uit de buurt, haar tuin aan te pakken, en Frederik nodigde haar uit voor de levensvragencursus van Proef! in de Ontmoetingswinkel. Tot op het laatste moment twijfelde ze erover of ze de vreemde



Met 'de vreemde' klussers uit de buurt de tuin opknappen

klussers wel wilde toelaten in haar tuin, zo spannend vond ze het. Maar gelukkig liet ze het toe, en heeft ze een prachtig tuintje gekregen waar ze zelf enorm blij mee is. En tot Frederiks grote verbazing kwam ze ook naar de levensvragencursus! Midden in een groep onbekenden in gesprek over levensvragen en over je persoonlijke leven. Wat een grote stap, en wat een persoonlijke overwinning voor haar. Tijdens de cursus was ze erg open over van alles: 'Als er een God is dan moet hij me wel haten als ik kijk hoe mijn leven altijd tegenzit.' Of toen we het verhaal van Jezus en Zacheüs lasen: 'Ik wil niemand in mijn huis binnenlaten, maar als Jezus het zou vragen mag hij binnenkomen. Hij heeft geen oordeel over mijn spullen, maar komt voor mij.' We hebben haar nu ook uitgenodigd voor de Bijbel leesclub van Proef!. En ze gaf aan: "Ik wil wel komen, maar dan moeten jullie wel een kritische noot op zijn tijd kunnen 'handelen' 😊 ." Wat tof om te zien hoe ze enthousiast is om samen verdieping te zoeken, om haar stappen te zien maken en te zien dat haar vertrouwen in mensen groeit! Een prachtig persoon om binnen onze community mee op te trekken en waarin ze steeds meer over God mag ontdekken.

Liefde aan tafel

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd zijn we gestart met een cursus over levensvragen. Grote vragen als 'Waarom leef ik?', 'Hoe maak ik de wereld mooier?', 'Hoe ga ik om met lijden?' etc. komen bij deze cursus langs. We spreken erover hoe we hier zelf mee omgaan, maar ook wat Jezus hierover te zeggen of voorgedaan heeft. De groep is divers, sommige mensen gaan regelmatig naar een kerk, anderen hebben niets met God of geloof. We merken dat we als groep steeds verder verdiepen en naar elkaar toegroeien. Bij één van de laatste meetings zei een van de bezoekers: 'Er is hier zoveel liefde aan tafel, zo fijn om hier te zijn'. Meer weten over de cursus:

www.eo.nl/artikel/gratis-cursus-mensen-van-de-weg-e-book.

Leger des heils

Tijdens mijn zwangerschap en na de bevalling van Nomi ben ik (Eline) een tijd met verlof geweest, en heb ik dus niet in de Ontmoetingswinkel gewerkt. In juni ben ik weer gestart. Wat leuk om te zien dat de vaste kern van bezoekers er nog altijd gezellig zit met elkaar, aan de koffie, maar dat er ook nieuwe mensen hebben kunnen aansluiten. Ook zij hebben een plekje

nieuwsbrief

European Christian Mission
september 2023

FREDERIK BOERSEMA
en ELINE BOERSEMA
IN MAASTRICHT

Maastricht verlangt ontmoeting

“Ik laat geen mensen binnen, maar als Jezus zou aankloppen, mag hij binnenkomen. Hij oordeelt mij niet om mijn spullen, maar komt voor mij.”



We mochten een kerkdienst leiden over hoe vorm te geven aan missie in je eigen buurt



Het team waar we de levensvragencursus mee geven



Samen lunchen met de mensen van de levensvragencursus



Samen met allerlei mensen picknicken in een parkje

gevonden in de Ontmoetingswinkel, kunnen hun verhaal delen en helpen anderen door naar hen te luisteren. Ook zijn er weer een paar nieuwe vrijwilligers bij gekomen. Onder andere een dame die een paar jaar geleden voor het eerst als bezoeker binnenkwam: een stille, rustige dame die wat onzeker overkwam. Door de jaren heen kwam ze meestal wekelijks wel een keertje langs, en begon ze zich zichtbaar steeds meer op haar gemak te voelen. En nu heeft ze zich ontpopt tot een zelfbewuste, hardwerkende, gastvrije vrijwilliger! Wow!

Picknick

Als “afsluiter” van het seizoen organiseerden we eind juli een picknick in onze buurt. Het was super om te zien wat voor verschillende mensen uit ons netwerk erop af kwamen en hoe zij vervolgens elkaar leerden kennen. En hoe we merken dat terugkerende gasten zich meer “eigenaar” gaan voelen bij zulk soort events: lekker eten meebrengen, elkaar opzoeken in de voorbereidingen, helpen met spullen klaarzetten, opruimen, onze kindjes entertainen.... Een ontspannen middag vol heerlijk eten, mooie ontmoetingen en nieuwe verbindingen!



Spelletjesavond bij ons thuis

Nieuw seizoen!

Zo aan het begin van het nieuwe seizoen kijken we uit naar wat er gaat komen. Erg dankbaar en enthousiast zijn we over de bakfiets die we hebben gekregen, waarmee we in de buurt activiteiten kunnen opzetten en zo ook kunnen werken aan de zichtbaarheid van Proef!. We zetten ons momenteel o.a. in om Burendag (23 sept) vorm te geven met onze burens. Een uitdaging waarmee we bezig zijn is dat we tijdens de maandelijkse vieringen meer aandacht aan kinderen willen geven, maar hoe en wat.... dat is nog een puzzel.

Willen jullie meebidden dat we zowel de huidige deelnemers iets moois mogen blijven bieden, maar dat we ook de ruimte geven aan kinderen?

Tot slot gaan we samenwerken met het buurtplatform in onze wijk om in de Week tegen Eenzaamheid (28 sept tot 4 okt) een grotere activiteit op te zetten om mensen te verbinden. Interesse om in je buurt of kerk ook iets te organiseren in de Week tegen Eenzaamheid?

www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid/programmas-per-gemeente/

Frederik en Eline

COLOFON

Frederik en Eline Boersema werken als zelfstandigen bij Nederland Zoekt. Hun passie is om hun leven en in die context ook het Evangelie te delen in Maastricht. Ze werken hierin samen met European Christian Mission (ECM). Frederik en Eline zijn voor hun werk afhankelijk van ondersteuning en giften. Dit is mogelijk via 'Fonds Proef! -Maastricht' bij stichting ECM Nederland.

IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97

Online doneren:

www.ecmnederland.nl/proef-maatsricht

Nederland Zoekt
www.nederlandzoekt.nl/contact

ECM-Nederland,
www.ecmnederland.nl/contact

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming. U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement

Geleven dichtbij huis
Nederland
Zoekt

ecm
Europa het Leven brengen

ANBI
Aanpak van Misstanden